



Het Trekkermuseum

Van de Oldtimer Trekkers en Motorenclub Midden Zeeland te 's Gravenpolder.

Voorwoord:

Het jaar zit er weer op en ondanks dat het bezoekersaantal nauwelijks afweek van dat van het vorige jaar mogen we toch weer terug kijken op een geslaagd museumseizoen. Maar zonder alle vrijwilligers was dit niet mogelijk geweest. Een museum kan nog wel zo mooi of interessant zijn maar zonder vrijwilligers ben je nergens. Op deze mensen zijn we best zuinig en we hopen dat jullie er volgend jaar weer allemaal zullen zijn. Mensen bedankt voor jullie inzet.

Thema:

Met het thema benzine/petroleum kwamen we toch heel wat oldtimers tegen die je niet dagelijks meer ziet. Vaak komen ze de schuur niet meer uit. Voor een rondrit rijden ze vaak te langzaam en hetzelfde is ook van toepassing wanneer je naar een evenement gaat dat een eind uit de buurt ligt. De meeste tractoren dateerden vanuit de jaren 50 waarvan er een aantal ons land zijn binnen gekomen via de Marshallhulp of via de hulp van het Canadese Rode kruis vanwege de Watersnoodramp in 1953. Vanaf 1950 deden ook de dieseltractoren langzaam hun intrede en na 10 jaar (1960) werden er nauwelijks of geen benzine/petroleum tractor meer verkocht. Nu anno 2019 zijn de tekenen al duidelijk zichtbaar dat ook de dieselmotor zijn langste tijd heeft gehad. Toen der tijd speelde de betrouwbaarheid van de dieselmotor en de prijs van de dieselolie een grote rol in de keuze die je nam. Nu is het milieu en de klimaatsverandering de oorzaak en wordt de keuze niet meer alleen bepaald door de gebruiker. Wat zal het worden? Elektro motoren of motoren die lopen op waterstof of zoiets dergelijks. We gaan het zien.



Deze twee Cockshutt tractoren zijn geschenken na de watersnoodramp (1953) door het Canadese Rode kruis.

Seizoen opening:

We zijn er al een beetje aan gewend geraakt, mooi weer tijdens de opening van het museum. Wat zal het tegenvallen wanneer het een keer anders uitpakt. Na de gebruikelijke koffie met een bolus verwelkomt de voorzitter Rinus van 't Westeinde, de nieuwe burgemeester, van de gemeente Borsele, Gerben Dijksterhuis en vraagt hem plaats te nemen achter het stuur van een Lanz-Bulldog om de jaarlijkse opening te verrichten door de eerste ring te steken. Na eerst wat onwennig te hebben rond gereden is hem dat uiteindelijk toch gelukt. Hierna kreeg hij een rondleiding door het museum waar de petroleum/benzine tractoren stonden opgesteld. Ook de in klederdracht geklede poppen kregen zijn belangstelling. Naast de tractoren en de poppen waren ook de overige vitrine kasten weer gevuld met schaalmodellen en folders van desbetreffende merken. Speciaal voor deze dag stond er ook een stand met werkende mecano modellen van landbouwwerktuigen en was er ook een werkende dorsmachine te zien. Een geheel ander stand was die van Rina de Korte, een kunstenares uit de regio. Tijdens de opening werkte zij aan een schilderij waarop een John-Deere maaidorser was te zien.

Rina die is opgegroeid in de polder bij Wolphaartsdijk schildert voornamelijk de dingen die ze tijdens haar jeugd heeft meegekregen o.a. mensen in klederdracht, landschappen en landbouw. Daarnaast hing het hele museum vol met haar schilderijen die ze ook te koop aanbood. Wil je meer weten, bezoek dan haar website. www.kunstuitzeeland.nl. De jaarlijkse traditionele clubwedstijd ringsteken werd gewonnen door Sebastiaan Poppe, tweede werd Bas Martens en op de derde plaats eindigde Johan Mieras.

Gastenboek:

Zoals jullie weten ligt er een gastenboek in het museum waarin bezoekers een berichtje mogen plaatsen. We willen jullie enkele van die reacties laten lezen.

- * “Wij als eerste bezoekers dit jaar hebben genoten met onze kleinkinderen. Bedankt”
- * “Zeer vriendelijk ontvangen met smeulige verhalen, een familiereünie. Bedankt”
- * “Veel gezien van het boerenleven. Een familiedag. Bedankt”
- * “Onze jongste dacht dat het allemaal nieuwe tractoren waren, behalve één. Dat zegt iets over de netheid van de tractoren en het museum, Super. Een familie uit Friesland.
- * “Het was heel mooi en gezellig. Zeer interessant. Zo moeten wij dit doorgeven aan onze nabestaanden.

Leuke positieve reacties. Laten we het zo proberen te houden.

Vrijwilligers:

Een museum draait niet zonder vrijwilligers. Wilt u helpen als suppoost, onderhoud van gebouwen en erf, of andere zaken meld u dan aan bij één van de desbetreffende personen.

Contactpersonen:

Matty op 't Hof: tel 0113-581822 hophof@zeelandnet.nl
Planning en verdeling van suppoosten (gastheer/vrouw)
Peter Verhage: tel 0113-212501 peterverhage@zeelandnet.nl
Coördinator onderhoud gebouwen en erf
Adrie Mol: tel 0113-649525 moldejonge@zeelandnet.nl
Inrichting Trekkermuseum (tractoren)
Henk de Troije: tel 0118-603017 webmaster@trekkermuseum-otmmz.nl
Website Trekkermuseum
Rinus van 't Westeinde: tel 0113-649362 m.a.van.t.westeinde@plannet.nl (voorzitter)
Anita de Schipper: tel 0113-343720 anilko@zeelandnet.nl (secretaris)
Facebook pagina <https://m.facebook.com/Otmmz>

Tot slot:



Het thema voor 2019 is trekkers uit Duitsland. Dus als je een trekker hebt die is gebouwd in Duitsland en je ben bereid om deze vanaf mei tot november 2019 in het museum te zetten meld je dan aan. (zie contactpersonen). Ik wens jullie allemaal een voorspoedig en een gelukkig 2019.

M.v.g. Adrie Mol